

In Uw handen beveel ik mijn geest!



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

JULIEN DE RIDDER

echtgenoot van Mevrouw

MARGUERITE PIJCKE.

Geboren te Hundelgem, op 17 november 1914 en er haastig overleden, op 2 januari 1962.

Gesterkt door het H. Oliesel.

Lid van de Confrerie van het H. Hart.

—

God die met de ene hand slaat, zal met de andere ook balsem gieten op de wonde. Zolang wij onze ogen ten hemel willen verheffen en opzien naar Gods Voorzienigheid, zal de smart ons niet terneer drukken.

„Nu ik geen vader op aarde meer heb” zegt de H. Franciscus van Sales, „kan ik met meer vrijheid zeggen: Onze Vader, die in de hemel zij.”

Gezelle heeft het over God zo schoon gedicht:

„Ik steek de hand, als Vader,
u kindren allen toe;
aanvaard ze, en kom Mij nader,
die de eerste stappen doe.”

Wij bidden tot God dat Hij zich over deze vader, die Hij tot Zich riep, in mildheid ontferme; hem belone voor dit rijke vaderschap, en Zich in liefde neerbuige over deze kinderen.

Dierbare echtgenote, die mij omringd hebt met zoveel liefde, te vroeg heb ik u moeten verlaten. Heb dank voor alles.

Mijn lieve kinderen, God zegene en beware u. Weest de troost van moeder in deze droeve dagen, weest gehoorzaam en hebt haar lief al de dagen van uw leven; bidt elke avond samen voor uw vader.

Mijn Jezus. barmhartigheid!

Mevrouw Julien DE RIDDER, geboren Marguerite PIJCKE en kinderen:

De familiën DE RIDDER, PIJCKE, DE WAELE en DE MAESENEIRE;

ten zeerste getroffen door de bliken van deelneming en gebeden betoond bij het afsterven van hun teergeliefde echtgenoot, vader en familielid
DANKEN U ZEER OPRECHT.

Uitg. René Glorieux, koster. Hundelgem