

Vanuit de diepten van mijn hart, Heer,
roep ik tot U.



TOT VROOM AANDENKEN

aan de Heer

Karel-Jozef DE RIDDER

echtgenoot van Mevrouw

Aline-Sabine DESTERCK

geboren te Sint-Jans-Molenbeek

de 22 juli 1898

en schielijk overleden te Brakel-Elst

de 24 september 1973.

Zoals de doorn behoort bij de roos, is de smart verbonden aan het leven der mensen.

Ook deze dierbare overledene heeft het lijden gekend, heeft de zekere weg ter zaligheid kunnen bewandelen.

Zoals hij enkele dagen geleden, nog in volle leven stond, en allen hem sterk achtten naar het lichaam en niets liet vermoeden dat de dood zo nabij was, zo kan niemand, tenzij de Heer alleen, oordelen over het innerlijke van een mens, die bij ongesteldheid, zijn leven overschouwt en zich richt naar God, die hem best kan uitnodigen te willen deelnemen aan Zijn Rijk.

Dierbare echtgenote, kinderen, familieleden en vrienden, ik dank u voor uw genegenheid. Nu ik weg ben, is er niet veel meer, dat gij voor mij kunt verrichten. Doch 't ene wat gij kunt doen is bidden voor mijn zielernst, bidden voor elkaar en elkaar liefhebben op aarde. Ik dank er u om.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

Wil nu rustig de 4 Akten bidden.

Druk Melckebeke-Hoebeke Zottegem

De families DE RIDDER, DE STERCK,

VAN HOECKE en DE WEERT

danken U van harte voor uw gebed
en blijken van deelneming.