

GOD GEEFT EN NEEMT



VROOM AANDENKEN AAN

KRIS DE RIDDER

Zoontje van heer en mevrouw
DE RIDDER - LIMPENS

Kris werd ons geschonken te Opbrakel
op 11 maart 1967 en aan onze liefde
ontnomen te Gent op 4 april 1971.

Met geen woorden, neen met geen woorden,
van taal noch teken is het te verwoorden,
hoe zeer het ons nu aan het harte
doet, hoe droevig we zijn nu van gemoed.

Ja, voor ons zijn het nu droeve dagen,
dagen dat we het met moede ogen vragen
de blijdschap om ons kindje is verbeurd:
och God, waarom is dit dan toch gebeurd?

Wie zal ons antwoord op dit vragen geven?

Doch, God gaf je dit kleine leven, die goede
God, die altijd goedheid is, Hij gaf je
nu, kleine lieveling, het eeuwig leven, Hij
schonk je de hemelse erfenis.

De families DE RIDDER, VAN WIJ-
MEERSCH, LIMPENS en DE GROOTE
danken voor uw medeleven en gebed.

druk herfra bogaert brakel