

Op U blijf ik vertrouwen, Heer, en ik ver-
trouw Uw woord en Uw beloften.



TOT VROOM AANDENKEN

van de Heer

Leo - Frans DE RIDDER

echtgenoot van Mevrouw

Marguerite HAESBROEK,

geboren te Elst op 16 november 1902 en
godvruchtig in de Heer ontslapen te
Brakel-Opbrakel op 4 augustus 1972,
voorzien van de HH. Sakramenten der zieken
en de Pauselijke Zegen.

Oudstrijder 1940-1945

Oud-krijgsgevangene

Vereerd met de Herinneringsmedalies.

Zalig is de mens die altijd het uur van zijn
dood voor ogen heeft en zich alle dagen be-
reid om te sterven. Hoe gelukkig en voor-
zichtig is hij, die in zijn leven tracht te zijn
hetgeen hij in zijn dood begeert te zijn.

De duurzame overledene was de trouwe echt-
genoot en de liefdevolle vader die wel en
wee gekend heeft en hard gekampt heeft om
den brode en moedig, geduldig er zich heeft
doorgeholpen, hij heeft er kunnen van genie-
ten en met een ruim hart er ook laten van
genieten. In uren van lijden en strijd toont
de mens soms zijn ware grootheid, daarom
hopen wij met vast betrouwen dat hem het
loon der rechtvaardigen zal gegeven worden.

Duurbare echtgenote, kinderen en familie-
leden, gij weet dat gij mijn alles waart op
deze wereld. Vergeet mij niet in uw gebeden
en geeft alles in handen van de Goddelijke
Voorzienigheid, dan zult gij nog zo sterk en

moedig zijn. Ik dank U allen die mij om
Jezus Kristus wille wel deden.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

De families DE RIDDER, DE PREZ,
HAESBROEK, VAN DE WALLE,

**zijn zeer erkentelijk voor de bliken van
kristelijke deelneming en danken U.**

Druk. Jos. De Vleeschouwer, Brakel