

†

Tot vroom aandenken aan de

HEER

Marcel DE RIDDER

weduwnaar van

Germaine VAN WIJMEERSCH,

geboren te Nederbrakel op 28 maart 1919 en godvruchtig overleden in de kliniek St.-Franciscus te Brakel-Opbrakel op 14 september 1979, gesterkt door Kristus in Zijn HH. Sakramenten.

Oudstrijder - Oorlogsinvalied 1940-1945
Vereerd met verscheidene eretekens
Rustend Mijnwerker.

De Heilige Schrift herinnert ons aan onze vergankelijkheid. Doch de dood is voor de christen geen einde, maar een begin, de smartelijke doch voleindigende overgang naar het eeuwig zijn in God.

Zacht werd deze man aan het aardse leven onttrokken, na een ziekte die hem langzaam ondermijnd had.

Zalig zij die mogen sterven in de Heer. Moge de Heer van leven en dood dan ook nu in zijn barmhartigheid over deze dierbare overledene zich ontfermen en hem opnemen in eeuwige rust en vrede.

Dierbare kinderen en familieleden, ik dank u om uw genegenheid. Vergeet mij niet in uw gebed opdat de Heer zich over mij ontferme en dat Hij u steune en sterke tegen de harde dagen van het leven.

De families :

DE RIDDER-VAN WIJMEERSCH en
GOSSE,

danken U voor de blijken van kristelijke deelneming.

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel