

Niemand leeft voor zichzelf,
niemand sterft voor zichzelf.

Wij leven en sterven
voor God onze Heer.

Aan Hem behoren wij toe.



VROOM AANDENKEN

aan Mevrouw

Marguerite DE RIDDER

weduwe van de Heer

GEORGES LIEDTS,

geboren te Erwetegem op 20 november 1911
en godvruchtig overleden te Brakel-Opbrakel
op 29 juli 1972,

voorzien van de HH. Sakramenten der zieken
en de Pauselijke Zegen.

Een onverwachte ziekte maakte een einde
aan het leven van deze sterke en moedige
vrouw.

Gelaten, berustend, ja opgewekt heeft zij
de smarten van het ziek-zijn gedragen en dit
mogen wij een heldendaad noemen, die de
Heer voor haarzelf en de haren zal belonen.

Geliefde kinderen en kleinkinderen, samen
deelden wij vreugde en smart in dit leven.
Blijft mijn gedachtenis in uw hart bewaren.

Al veroorzaakt het aandenken nu nog een
snerpende pijn, toch breekt eens het licht

en de genade van de moed door, bij de ge-
dachte zijn plicht gedaan te hebben, en deze
gedachte zal ons steunen om voort te stappen
op de weg van de taak die wacht, en iedere
stap die wij zetten, zal licht en kracht geven
om verder te stappen.

Dierbare familieleden en vrienden, vaartwel
en vergeet mij niet in uw gebeden.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

De families DE RIDDER, LIEDTS, VAN DEN
BERGHE, QUINA,

**zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van
kristelijke deelneming en danken U.**

Druk. Jos. De Vleeschouwer, Brakel