

"Engelen van God, komt haar tegemoet...."



Bidt voor de ziel

van Mejuffer

MARIA DE RIDDER

Lid van de Congregatie van O. L. Vrouw, de Kruis-
tocht, de Boerinneogilde en alle godvruchtige veren-
gingen der parochie.

Geboren te ELST op 16 Juni 1871, en aldaar
Godvruchtig overleden op 4 November 1950.
versterkt door de H. H. Sakramenten der stervenden.



Stil en eenvoudig is onze dierbare overledene door
het leven gegaan. Geen grote dingen zijn er gebeurd
tijdens haar bestaan; haar naam stond niet wijd en
zijd bekend; de dagbladen hebben haar wellicht nooit
vernoemd... en toch! MEER wonderen zijn in dat
leven gebeurd dan in het leven van vele grote man-
nen en vrouwen, die in radio en film en kranten
van zich deden spreken! En wel zó onuitsprekelijk
wonderbaar was het wat aan haar geschiedde, dat
God zelf er van verrukt op neerzag. — En hier den-
ken we dan aan de vele, vele H. H. Missen en Com-
muniën die ze bijwoonde en waaraan ze deelnam. Dit
alles is zo gewoon voor mensen met een "half bewust",
geloof... maar er valt niet aan te twijfelen: verstonnd
zullen wij staan na dit leven, om wat God heeft weg-
gelegd voor zulke eenvoudigen van hart, die Hem zó
oprecht hebben gezocht en zich dagelijks kwamen
voeden aan zijn liefde. En wie zal zeggen hoeveel
goed deze dierbare overledene, aan het ziekbed van
vele mensen van de parochie, heeft gedaan? JEZUS ALLÉEN weet wat een vreugde Hij mocht
beleven aan het verborgen leven van haar! En nu: nu
is ze eeuwig bij Hem! Dag na dag nog, trots haar
hogen ouderdom, trok ze welgezind naar haar geliefd
dorpskerkje. Nu woont ze eeuwig bij God! Zij
is "thuis!.."

Wij vragen haar, vooral haar medeleden - Congre-
ganisten en Kruistochters, dat zij ons zou helpen in
ons zo 'n heerlijke ziel te dragen, die goedheid en
vroomheid uitstraalt in deze onverschillige en zondige
wereld. Zij had dit alles geleerd bij ons Lieve Vrouw-
ken — Wij willen het ook! — Geen roem immers, en
geen grote dingen blijven, maar enkel en alléén: de
liefde die wij zullen gehad hebben voor de goede God!

Vaartwel, Gij, bijzonder, mijn Zuster die den Heer
gans zot toegewijd; Gij, mijn dierbare schoonzuster;
Gij, mijn familieleden en kennissen! Bidt veraar voor
mij. Ik spreek voor U ten beste bij Jezus; en allen die
mij 'zo goed hebben verzorgd: dank ik uit ganser
harte. Honderdvoudig zal God u belonen!

Ik verwacht U bij mij! Tot weerziens!



De Familiën DE RIDDER, FOUBERT,
LA PAIGE en COPPENS;

Bedanken U om Uw gebe-
den en blijken van innige
deelneming.

Nederbrakel Druk. Wwe O. Surdiacourt.