

Gegroet, o Kruis, mijn enige hoop!

VROOM AANDENKEN AAN

Mevrouw

Maria Alice DE RIDDER

echtgenote van Mijnheer

André Van Gansbeke

geboren te Elst, op 21 Januari 1900 en godvruchtig
overleden in de kliniek te Zottegem,
op 20 September 1958,
gesterkt door de HH. Sacramenten en de Pauselijke
Zegen,

Mijn ziekte was ongeneesbaar, geen middelen konden mij helpen. (Jer.) Nochtans ik heb gezwegen, geen klacht is mij ontsnapt, omdat Gij het waart, o Heer, die mij beproeftet. Ps 38,

Volbracht is thans voor deze dierbre overledene het langdurig lijdensoffer. Haar verduidigheid en volkomen overgave aan Gods H. Wil, hebben haar omgeving gesticht.

Zij was de brave huisvrouw uit het Evangelie, op wie het hart van haar man zich verliet. Zij gaf nauwkeurig acht op alles wat er omging in haar huis en dagen nacht heeft zij gezwoegd, voor 't welzijn van haar kinderen.

Nu heeft de Heer haar tot Zich geroepen om haar het eeuwig loon te schenken voor haar offervaardig en verdienstelijk leven.

Bemide echtgenoot, mijn al te vroeg heengaan is voor U 'n zware beproeving, maar, wees sterk, put troost en opbeuring in het gebed en gij, mijn geliefde kinderen, tracht de last van vader te verlichten, door uw voorbeeldig gedrag en door uw behulpzaamheid; onthoudt de wijze raadgevingen en de goede voorbeelden die ik U gegeven heb en weest uw moeder steeds gedachtig in uw gebeden.

H. Hart van Jezus, ik heb t etrouwen in U.
300 d. afl.

Zoet Hart van Maria, wees mijn toevlucht.
100 d. afl.

Uitg. Van Naelvelde, Dorp, Elst.

De familiën DE RIDDER, VAN GANSBEKE, TRUYEN en GHYS,

zijn zeer gevoelig voor de blijken van
deelneming en danken U van harte.