

'k Zal haar naam met eerbied  
Nu zij neerdaalt in het graf  
En Gods goedheid altijd roemen  
Die mij zulk een moeder gaf



GEDENK IN UW GEBEDEN DE ZIEL VAN  
MEVROUW

## Maria-Irma DE RIDDER

weduwe van de Heer

René EVERAERT

geboren te St. Maria-Lierde op 3 juni 1885 en  
godvruchtig overleden in de Kliniek St. Elisa-  
beth te Zottegem op 23 november 1968 gesterkt  
door de H.H. Sakramenten der Stervenden.

Goede moeder, uw taak is volbracht, gij  
hebt ons geleerd rechtvaardig te zijn en ons  
te geven voor de minstbedeelden. De graankor-  
rel is in de aarde gevallen en gestorven.

De rijke vrucht is uw schoon gezin, en dat  
van uw enige zoon Roger. Daarom passen er  
geen kransen, op uw graf staan de kransen van  
uw kleinkinderen.

Beste moeder, pas bij uw heengaan beseffen  
wij de zinvolle betekenis van uw toegewijd  
leven, het was schoon in de ogen van God en  
de mensen.

Lieve moeder, wij zullen U niet meer zien,  
uw zachte ogen en gelaat wij buigen ons hoofd  
en bidden : „Wie in Kristus geloofd, ook al  
is hij gestorven zal eeuwig leven”.

Blijf over ons waken, lieve moeder, met de  
zelfde genegenheid waarmede gij ons, met uw  
kleinkinderen hebt verlaten.

Dierbare zoon, zoek uw vreugde in uw kin-  
deren, rekwie van uw liefde, en dank voor  
uw grote zorg en toewijding en ook die van  
uw vrouw. Niettegenstaande haar nakende  
operatie was haar toewijding moedig en gren-  
zeloos.

Ook U goede vrienden en kennissen zeg ik  
vaarwel, dra komt het ogenblik dat we elkaar  
in geluk voor eeuwig zullen ontmoeten.



De families DE RIDDER, EVERAERT, VAN  
DEN DOOREN en DE CLERCQ,

danken U voor gebeden en deelneming  
in hun diepe rouw.

Uitg. Rouckhout - Erwetegem