

Het leven is ons gegeven om God te zoeken, de dood om Hem te vinden, de eeuwigheid om Hem te bezitten.
(P. Nouet).



BID VOOR DE ZIELERUST

van Mevrouw

Maria-Ludwina DE RIDDER

echtgenote van Mijnheer

Odo VAN DER DONCKT

geboren te Elst op 29 mei 1900 en er godvruchtig overleden op 15 februari 1964, gesterkt door de Genademiddelen van onze Moeder de H. Kerk.

Het uur van de beproeving is voor ons geslagen. O Heer, wij wenen niet omdat we haar lot bij God te betreuren achten, maar wel omdat ze van ons werd weggerukt, zij die ons zo dierbaar was.

God beminnend, en bemind van de mensen, heeft zij onder ons geleefd als een toonbeeld van christene deugd. Zij was nederig en eenvoudig, gedienschtig voor iedereen. Begaafd met vlijt en toewijding, heeft zij voor niets anders gezorgd dan voor het geluk van anderen.

O Maria, hemelse Moeder, haar steun in 't leven en de hoop van haar zaligheid, open haar de poort van de Hemel. Dat de rijke verdiensten van haar offerleven haar nu verwerven Gods woord: Welan dan, goede en getrouwe dienaar, ga binnen in de vreugde des Heren.

Dierbare echtgenoot, beminde kinderen en familie, dag en nacht hebt gij mij omringd met tedere zorgen. Hebt dank! Vergeet nooit de goede voorbeelden van uw moeder en blijft in trouwe genegenheid elkander helpen en bidt voor mij.

R. I. P.

Drukk. G. De Bleeckere-De Cubber - Edelare

Mijnheer Odo VAN DER DONCKT.

Mijnheer en Mevrouw Marcel CAROBEL-VAN DER DONCKT en kinderen Rita,
Marc en Christa,

Mijnheer en Mevrouw Robert BOTTELDOORN-VAN DER DONCKT en kinderen
haar kinderen en kleinkinderen;
Paul en Linda,

De families DE RIDDER, VAN DER DONCKT, CRAEYE, VAN NEDERVELDE;

haar echtgenoot;

DANKEN U VOOR DE BLIJKEN VAN INNIGE
KRISTELIJKE DEELNEMING IN HUN ROUW.