

Niemand leeft voor zichzelf
Niemand sterft voor zichzelf
Wij leven en sterven voor God onze Heer
Aan Hem behoren wij toe.



Wil in uw gebed gedenken de ziel van

MEVROUW

Marie DE RIDDER

geboren te Elst op 6 juni 1897 en godvruchtig
overleden in de St.-Franciscuskliniek te Brakel
op 25 maart 1976,
gesterkt door het H. Sakrament der zieken
en de Pauselijke Zegen.

In de Vastentijd overwogen wij steeds Jezus' leven, zijn lijden en dood, om ook zoals Hij te kunnen zeggen : « Heer, in uw handen beveel ik mijn geest ». En dan is sterven geen stap in het duister, maar een stap in het Licht. Sterven is de bruiloftsdag van de ziel die gereed is voor de Heer. Zoals de ziel van de mens op dit ogenblik wordt bevonden, zo blijft de toestand in eeuwigheid. Wanneer de mens de levende Kristus heeft ontmoet gedurende zijn leven en door Kristus en in Hem en met Hem heeft geleefd, dan is hij zeker van een blijde ontmoeting met God voor altijd.

Beminde dochter, familieleden en vrienden, zolang hebben wij samen lief en leed gedeeld. Ik dank U voor uw grote wederliefde en zorg tijdens mijn leven en zeker in mijn laatste levensjaren. Gedenkt mij in uw gebeden, bij rustige stille ogenblikken en in de zondagmis.

H. Hart van Jezus, op U stel ik mijn vertrouwen.

Wil nu rustig de vier Akten bidden.

De families DE RIDDER en DEPREZ,

zijn zeer erkentelijk voor uw bliken van kristelijke deelneming en danken U.

Drukk. De Ruyver, Brakel - Tel. 42 34 70