

H. Maria, Moeder Gods... bid voor ons... in het
uur onzer dood ! Amen !



GEDENK IN UW GEBEDEN DE ZIEL

van

Marie-Florence DE RIDDER

echtgenote van

Richard ROOS

geboren te Nederbrakel, de 23 Februari 1875
en er godvruchtig overleden de 17 Juli 1950,
gezalfd met de H. Olie.

Hoe ledig het huis waar moeder verdwijnt ! Want
het hart van haar man betrouwde op haar en de kinde-
ren namen steeds tot haar hun toevlucht in alles.

Zij was één van die huismoeders die het sieraad
uitmaken van het schone en goede christelijk gezin :
vol toewijding voor man en kinderen, vol werklust en
ijver. Zij was cok die godvruchtige vrouw die haar
kinderen in eer en deugd opvoedde. Daarom zal haar
aandenken in zegening blijven.

Haar afsterven is wel rouwmoedig, omdat het zo
onverwacht kwam. Maar dat vader en kinderen zich
troosten in de zoete gedachte dat moeder niet onvoor-
bereid ter ziele is gegaan. Iedere dag dacht zij aan
haar dood en bereidde zich om wel te sterven.

Lieve man, dierbare kinderen, ik heb naar
best vermogen mijn taak op aarde volbracht en ik ver-
schijn voor God met een gerust gemoed. Doch vergeet
moeder niet ; integendeel, denk aan mij als gij bidt en
goede werken doet. Vaartwel en tot wederziens bij God.

O Goede Jezus, wees niet mijn rechter, maar mijn
zaligmaker.

De 4 akten voor de overledene a. u. b.

VANDENDRIESSCHE-DEVLEESCHAUWER, NEDERBR

Mijnheer Richard ROOS, kinderen en kleinkinderen ;

de Familiën ROOS, DE RIDDER, VAN HAEZEVELDE en DE PREZ,

BEDANKEN.