

†

Met liefde en dankbaarheid  
denken wij terug aan

## Michel DE RIDDER

*echtgenoot van Georgette ROMAN,*

geboren te Nederbrakel  
op 23 november 1922 en godvruchtig  
overleden in het Stedelijk Ziekenhuis  
te Geraardsbergen op maandag  
29 januari 1990,  
gesterkt door het Sakrament der zieken.

*Nog vóór zonsopgang is vader van ons heen-  
gegaan. Zachtjes, onopvallend, zonder iemand  
te willen storen.*

*Sterven zoals je geleefd hebt: ongekunsteld  
en in alle eenvoud, als een klein raderijje  
in het bestel van de wereld, maar met een  
eigen plaats en onmisbaar voor ons, dat kon  
alleen een man als jij.*

*We zullen je missen als echtgenoot, als een  
goede vader en als een zachtmoedig en  
dienstvaardig man bij wie we steeds terecht-  
konden.*

*Dank je Pa, voor het leven en voor het  
voorrecht je kinderen te mogen zijn.*

89/90 26  
*Liefste mama, hoewel door ziekte gescheiden,  
zijn onze harten wellicht nooit zo dicht  
bij elkaar geweest als in deze laatste, donkere  
dagen. Heb dank voor je jarenlange ge-  
negenheid en voor je onbegrensde liefde.*

*Dierbare kinderen, zorg goed voor moeder  
en omring haar met de liefde zoals ik die  
voor jullie heb gehad. Wees goed en eerlijk  
zoals mama en ik jullie steeds hebben voor-  
gedaan.*

*Heb dank voor de goede zorgen en de  
warme genegenheid waarmee je mij hebt  
omringd.*

*Beste familieleden en vrienden, uw liefde-  
volle attenties hebben mijn lijden verzacht.*

*Blijf mij allen indachtig in uw gebed.*

De families

DE RIDDER, ROMAN,  
DE RIDDER, VAN DIJCKE,

danken U voor uw blijken van deelneming.

Namis: maandag 19 februari om 19 uur.

---

Rouwleiding Am. Marroyen, Brakel  
Drukk. Devleeschouwer en zonen, Brakel