

Heer Jezus, schenk hem de eeuwige rust!



**GEDENK IN UW GEBEDEN DE ZIEL VAN**

Mijnheer

**OMER DE RIDDER**

echtgenoot van Mevrouw

**Ernestine De Martelaere**

geboren te Strijpen, de 11 juni 1880 en godvruchtig overleden te Zottegem, de 24 september 1961, voorzien van de Troostmiddelen onzer Moeder de H. Kerk.

Lid van de Confrerie van O. L. Vr. van Deynsbeke.

Wanneer een mens na vele levensdagen het einde ziet naderen van zijn loopbaan, is er geen groter troost dan de vredige getuigenis van het hart, dat bewust is gedurende al die levensjaren trouw te zijn gebleven aan God en Kerk.

Die troost heeft de duurzame overledene mogen ondervinden. Hij was bezield met een levendig geloof en grote vroomheid. Hij was de goede vader, die met vaste hand en met een warm hart zijn gezin heeft geleid op de wegen der christelijke plichts vervulling.

Wij danken God, dat Hij ons zulk een goede echtgenoot en vader heeft geschonken en onze droefheid om zijn afsterven wordt gemildert door ons vertrouwen dat hij bij God gelukkig is.

Bemide echtgenote, liefste kinderen en kleinkinderen, hard is het afscheid. Onderwerpt U met betrouwen aan Gods H. Wil. De banden tussen hemel en aarde worden door liefde in stand gehouden. Vanuit de hemel zal ik voor U ten beste spreken. Bidt ook gij voor mij.

Beste familie en vrienden, tot weerziens.



Mevrouw

Omer DE RIDDER, geboren Ernestine DE MARTELAERE,

Mijnheer en Mevrouw

Alfons DE RIDDER-SOLEMÉ en dochter Gilberte,

Mijnheer en Mevrouw

Philippe PAUWELS - DE RIDDER en kinderen  
Christiane en Magda,

Mijnheer en Mevrouw

Leon DE RIDDER-COOLENS en kinderen Cecile  
en Peter,

Mijnheer en Mevrouw

Albert DE RIDDER-ROELS,

De families

DE RIDDER, DE MARTELAERE, VAN WAMBEKE  
en VERMEULEN,

DANKEN UED.,

voor de blijken van deelneming in de diepe  
rouw die hen heeft getroffen.