

H. Jozef patroon der stervenden bid voor ons.



**Bid voor de zielerust**

van Mijnheer

**René DE RIDDER**

echtgenoot van

**Mevrouw Marie De Gols.**

Geboren te Baardegem de 29 September 1891 en  
er godvruchtig overleden de 17 Maart 1955.

Versterkt door de HH. Sacramenten.

Lid van de bond van het H. Hart en andere  
godvruchtige genootschappen.

Het plotseling afscheid van vader valt ons al-  
len zeer zwaar

Het is altijd heel pijnlijk de aanwezigheid te  
moeten derven van doorbrave en hartelijke men-  
sen. Wij kenden hem als een trouwe echtgenoot,  
een zeer bezorgde vader en noeste werker. aan  
hem danken wij onze kristelijke opvoeding

Gaarne dienden wij u nog vele jaren om u de  
welverdiende rust te bezorgen. O. L. Heer schenke  
u de eeuwige rust.

God, Almachtige; wie het eigen is te sparen  
en te vergeven, die altijd barmhartig en goed  
zijt, gewaardig U onze dierbare afgestorvene  
onder het getal uwer uitverkorenen te rekenen.

Geliefde echtgenote, zoek uw troost in 't gebed  
en bij onze kinderen.

Geliefde kinderen, bloedverwanten en vrienden,  
vergeet nooit mijn voorbeeld en bidt voor mijn  
zielerust.

H. Hart van Jezus Uw Rijk kome.

Drukh. R. Joostens, Baardegem



De Familiën De Ridder, Van Neyghem,  
De Gols en Van Malder,

danken U voor Uw gebeden en deel-  
neming in hun rouw.