

Mijn Jezus, barmhartigheid.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

ROGER DE RIDDER

zoon van Mijnheer ALFRED en van wijlen

Mevrouw LOUISE VAN WYMEERSCH

geboren te Strijpen, de 27 november 1928 en overleden
te Brussel, de 20 oktober 1956.

Wij zijn allen pelgrims in dit leven. Vanaf onze prilste jeugd zoeken wij naar het geluk. Elk gaat zijn eigen richting uit. Waar geluk is maar op een plaats te vinden, namelijk in het nauwgezet vervullen van onze dagelijkse plichten tegenover God, de naaste en ons zelf. God zal oordelen in welke maat wij ons hebben ingezet voor die plichten.

Zalig hij die zijn stervensuur altijd voor ogen houdt en zich dagelijks op het sterven voorbereidt.

Duurbare vader, zuster en familie, ik verlaat dit leven voor een ander. God moge genadig weerzien op het geloof dat ik in hem stelde. Bidt allen voor mij.

O God wien het eigen is altijd genadig te zijn en te sparen. ontferm U over de ziel van uw dienaar, die Gij bevolen hebt deze wereld te verlaten. Lever hem niet over aan de helse vijand. Vergeet hem niet voor immer. Laat hem veeleer in de kracht van uw genade ontkomen aan het wraakgericht; want hij was door het doopsel getekend met het merkteken der H. Drievuldigheid. Dit vragen wij U om de verdiensten van Jezus-Christus onze Heer. Amen. (Gebet voor overledenen)

Mijnheer Alfred DE RIDDER,

Mejuffer Marie-Josée DE RIDDER,

De familiën DE RIDDER en VAN WYMEERSCH,

bedanken voor de blijken van deelneming hen betoond in de diepe
rouw die hen heeft getroffen.