



Bid voor de ziel van de

Heer

Victor DE RIDDER

geboren te Schorisse, op 4 september 1909
en godvruchtig overleden te Ronse,
op 11 juni 1979,
gesterkt door de H. Sacramenten.

Het geluk op aarde is steeds broos en onbetrouwbaar. Wanneer alle menselijke wensen vervuld schijnen, komt wellicht de beproeving veel vroeger dan men vermoeden kan.

Wij vertrouwen op Christus uit wie de hoop straalt der glorievolle verrijzenis. Al bedroeft ons het menselijk sterfelijk lot, ons troost de goddelijke belofte der toekomstige onsterfelijkheid.

Daarom durven we bidden voor deze dierbare overledene die een eenvoudig en goed mens was en bekwaam arbeider : Heer, onze God, Gij alleen kent onze dagen en wij ervaren hoe broos een mensenleven is. Nu de dagen van dit leven ten einde zijn, bidden wij U dat Gij deze mens barmhartig moogt omarmen ; dat hij bij U onsterfelijk gelukkig moge zijn ; en mocht

hij soms gewandeld hebben in de duisternis der zonde, wil hem genadig zijn.

Beste schoonzuster, ik dank U voor de jaren dat we samen lief en leed hebben gedeeld. Blijf mij, samen met mijn duurzame broers, zuster en familieleden, steeds gedenken. Vaart wel.

De families DE RIDDER en VANHOECKE,

danken U voor de bliken van
genegenheid en gebed.

Begravenissen R. Devos en Zoon, Ronse.