

†

Tot vroom aandenken aan
de heer

Frans De Rieck

Hij werd geboren te Deftinge op 14 september 1904 en ontsliep zacht in de Heer te Geraardsbergen op 13 mei 1972, gesterkt door de HH. Sacramenten.

Lid van de bond voor gepensioneerden

Hoe zou de menslievendheid van de Heer zichtbaar en leefbaar worden zo we niet voortdurend rondom ons mensen ontmoeten die recht hebben op onze speciale genegenheid, en voor wie de levenskansen gebaseerd zijn op onze trouwe en genegenvolle naastenliefde.

Kan een minder valide mens, op menig gebied beproefd, ook niet gelukkig gemaakt worden door de zorgende liefde van de omgeving ?

Ook in het leven van Frans is het duidelijk geworden dat de beproevingen zwaar kunnen wegen, maar dat ze kunnen opgevangen worden door de goedheid, de edelmoedige inzet van de anderen. Hij was gelukkig omdat hij iedere dag zeker mocht zijn van een echte vader voor hen. Nooit een klacht... nooit een twijfel omtrent het geloof in de goedheid van de mensen.

Hij kende het leven van zijn geburen zonder te zien.

Hij leefde alles mee. Hij was dankbaar om het minste bewijs van goedheid. De Heer heeft hem veel lijden kunnen besparen, omdat de omgeving zo eenvoudig en stil de echte naastenliefde beoefende. De Heer van leven en van dood kwam zijn eenvoudige dienaar zacht weghalen uit deze wereld, om hem over te nemen in het leven van eeuwig geluk en vrede.

Beste schoonbroer, neven en nichten, de wereld kan u niet de dank betuigen die ik u verschuldigd ben om al het goede dat ge me bewezen hebt. De Heer alleen kende uw goeie intenties en de vele blijken van meelevens met mijn tekorten. De Heer zelf weze nu ook uw zegen, uw sterkte en uw vaste steun voor het verdere leven. " Wat gij aan de minste van de mijnen gedaan hebt, dat hebt ge aan Mijzelf gedaan ". Zo spreekt de Heer.

We bidden nu verder voor mekaar tot het eeuwig weerzien.

Ten paradijze geleiden hem nu de Engelen...

De families

DE RIECK, DE MULDER, DE CLERCO

BEDANKEN.

Uitg. Mevr. Miserez, Dries, Deftinge