

Geloofd zij Jezus-Kristus. Amen.



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

Marie DE RIECK

echtgenoot van Mijnheer

Michel Minnaert

geboren te St. Maria-Lierde, den 26 Februari 1909
en godvruchtig overleden te Oubraker den 1 Oogst
1945

Versterkt door de H. H. Sacramenten der stervender.

Niets is duurzaam van al wat sterfelijk is; het geluk op aarde verdwijnt op het oogenblik dat men denkt het te genieten. (H. Hier.)

Zij was eene voorbeeldige vrouw, en de liefde die zij haren man toedroeg, sloot de liefde tot God niet uit. Gelijk een pas ontloken bloem, die onder de voeten wordt getrapt, alzoo verscheen zij een oogenblik en verdween. (H. Greg. Naz. h. Bonav.)

Heer, Gij doet mij een bitteren kelk drinken. Deze die mij het duurbaarste was en mijn geluk uitmaakte, hebt Gij als door een dwarrelwind weggenomen. Daarom is mijn hart van droefheid gebroken. Ik onderwerp mij ootmoedig aan uwe ondoordringbare besluiten en zeg; "Uw heilige wil geschiedde De godsvrucht tot Maria is een waarborg van zaligheid welke God geeft aan deze die Hij tot het geluk des hemels heeft bestemd.

Beminde echtgenoot, God roept mij tot zich, maar mijne liefde tot u sterft niet; ik zal u beminnen in den hemel gelijk ik u op aarde bemind heb. Toont mij uwe liefde met te bidden tot lafenis mijner ziel. Tot wederziens in den hemel.

Zoet Hart van Maria, wees mijne zaligheid.

Druk. De Vos n.v. Zottegem I, Jooris, Faliestr. St M.-O.

De familiën DE RIECK, HOLDER-
BEKE, MINNAERT en BAESKENS

danken U voor de gebeden en rouw-
betuigingen ondervonden bij 't over-
lijden van hun teergeliefde echtge-
noote, dochter, schoondochter, zuster
schoonzuster en tante,

Mevrouw Marie De Rieck

