

*„Wie zijn taak als mens vervulde in dit leven,
hem zal God zijn vriendschap
en zijn liefde geven.”*

†

Tot vroom aandenken aan

DE HEER

ANDRE DE RIEMAEKER

ECHTGENOOT VAN CHRISTIANE DERAEDT

Geboren te Nukerke op 27 december 1934
en schielijk overleden
te Maarkedal (Nukerke) op 2 mei 1983,
gezalfd met de H. Olie in extremis.

Heer, wij kunnen niet begrijpen,
maar wij verlaten ons op U,
want Gij zijt onze Vader.
Zijn leven en ook het onze
leggen wij in Uw handen.
Zijn beeld blijft ons nabij,
goede werkzame man,
die leefde voor zijn gezin
zo toegewijd en bezorgd.
Trouw echtgenoot en vader,
vol begrip en hartelijkheid.
Vader,
wij danken U.
Gij waart zo sterk
in lief en leed,
zo groot
in die kleine dingen van elke dag ;
en zo moedig hebt gij alles gedragen
naar Gods wil.

Heer, laat hem nu leven
in Uw licht en vrede,
voor altijd.
En geef aan ons die achterblijven
in ons groot verdriet,
berusting en vertrouwen
in de toekomst
die Gij voor hem
en ook voor ons hebt beloofd.

Christiane DERAEDT,
Kris DE RIEMAEKER,
Bart DE RIEMAEKER,
Marguerite DERAEDT-RAEVENS,
Raoul en Monique DE RIEMAEKER-SCHIETTE-
CATTE en Katelijne, Lieve en An,
Jean-Pierre en Ginette VANDEPUTTE-DE RIE-
MAEKER en Dominique en Steven,
Etienne en Jeanine DE RIEMAEKER-VEYS en
Tom en Tineke,
Edwin en Josiane DE RIEMAEKER-SURQUIN
en Sabine,
Roland en Nicole DE BONTE-DERAEDT en
Ghislain,
Livine DERAEDT,
De families DE RIEMAEKER, DE SLOOVERE,
DERAEDT en RAEVENS,

danken U zeer oprecht
voor de bliken van genegenheid
en gebeden.

Rouwdienst Devos. Fiertelmeers, Ronse

DRUK DE RIEMAECKER