

' In het huis van de Heer wil ik wonen
tot in lengte van dagen '
(psalm 23)



Bid voor de zielerust van

MEVROUW

Anna DE RIEMACKER

weduwe van de Heer Julien HANSSENS

geboren te Nukerke op 8 november 1904,
en schielijk overleden te Ronse op 24 maart 1992,
gezalfd met het H. Oliesel.

Yvonne YSEBAERT(†)-HANSSENS,
kinderen en kleinkinderen,
Gilbert en Zulma HAELTERS-HANSSENS,
kinderen en kleinkinderen,

De families DE RIEMACKER-WILLEMS en
HANSSENS-DEBOUVRIE

**diep getroffen door de bliken
van medeleven, gebed en deelneming,
danken U daarvoor zeer hartelijk.**

Juist bij het begin van de lente, bij het openkomen van de natuur in al zijn pracht, is onze moeder en grootmoeder van ons, haar getrouwen, heengegaan.

Wij zullen nooit vergeten hoe zij jarenlang als een dappere zorgende moeder haar echtgenoot Julien heeft gesteund om zijn leed te verzachten.

Als een mooie bloem, als een orchidee, hebben wij kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen moeder gekend. Zij riep bij ons op : de diepte, de schoonheid, het mysterie van het leven. Voor alle steun en opvang konden wij bij haar terecht. Met genegenheid en goedheid onthaalde zij ons. Haar grootste voldoening was het haar familie verenigd gelukkig te zien.

Het afscheid is onverwacht en plots gekomen. In de stilte en rust van haar woning is zij heengegaan : alleen, maar niet verlaten of eenzaam. Nu is zij voor altijd samen met vader bij God, die eeuwige toekomst geeft.

Dank U moeder voor wat gij samen met vader voor ons hebt gedaan. Blijf over ons waken. Eens hopen wij weer samen te zijn, daar waar God alle tranen van onze ogen zal afwissen.

Begrafenissen DEVOS, Fiertelmeers, Ronse.