

Op avondrood volgt morgenrood
en eeuwig leven groeit uit sterven.

Romano Guardini.

†

Dit weze een vroom aandenken aan

MEVROUW

GABRIËLLE DE RIJCKE

weduwe van de heer

MAURICE RASSCHAERT

Geboren te Wichelen op 26 april 1926
en godvruchtig overleden te Gent (AZ)
op donderdag 29 augustus 1985.

Gesterkt met het H. Ziekensakrament
en begunadigd door de Pauselijke Zegen.

Lid van verscheidene
godvruchtige genootschappen.

Lid van het genootschap van Sint Jozef.

Lid van de KAV Bruinbeke en
Ziekenzorg Schellebelle.

Heer, wij danken U
voor 't leven van moeder en grootmoeder
voor de zorg en de genegenheid
waarmee zij ons heeft omringd.

Wij danken U, Heer,
om de genade die Gij haar hebt gegeven,
om haar kruis met geduld te dragen,
om in berusting en stille overgave
haar leven in U te voltooien.

Wij vertrouwen haar aan U toe Heer,
geef Gij haar de beloning
die wij haar misschien
niet voldoende gaven.

Wij danken U
voor haar geloof en haar blijheid,
omdat zij dat allemaal
zo oprecht beleefde.

Wij weten door ons geloof dat zij nu
samen met vader en Marleentje
over ons blijft waken van bij U.
Wij blijven haar gedenken in ons gebed
en proberen in haar spoor verder te leven.

De families

DE RIJCKE, RASSCHAERT,
DE MOL en PALMENAER

danken U voor de blijken van
medeleven in rouw en gebed.