



VROOM AANDENKEN AAN  
DE HEER

## **Marcel DERLIJN**

**echtgenoot van mevrouw  
Jeannine VANHOECKE**

geboren te Berchem op 27 februari 1931  
en godvruchtig overleden te Oudenaarde  
op 21 januari 1996  
gesterkt door het ziekensacrament.

---

Jeannine VANHOECKE,  
Johan DERLIJN en Josiane,  
Inès VANHOECKE(†)-DEWEER,  
Jean VANHOECKE,  
Georges DESLOOVER-DEWEER(†),  
kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen,

de families DERLIJN-BIEBUYCK en  
VANHOECKE-DEWEER

danken u om de troostende blijken  
van diep meelevens en gebed.

Het leven eindigt niet, het verandert.  
Sterven is geen afscheid nemen van het leven,  
wel van de tijd, op weg naar eeuwigheid.

In stille eenvoud, onopvallend, rustig kalm, is  
Marcel door het leven gegaan, oprecht en trouw.

Beproeving loutert het leven en maakt het  
verdienstelijk. Ook deze lieve man bleef niet van  
leed gespaard. Ziekte en lijden, dat alles heeft hij  
met veel moed en bewonderenswaardig geduld  
gedragen.

Hij was dankbaar om de geborgenheid van zijn  
echtgenote en familie, die voor hem zorgden in de  
laatste levensmaanden.

De pijn die de scheiding altijd meebrengt, wordt  
overstraald door de vreugde te weten dat hij een  
sterke, goede man was.

Heer onze God,  
Gij die verrijzenis en eeuwig leven zijt,  
neem onze dierbare overledene op  
in uw blijvende vreugde.

Namis op zaterdag 24 februari 1996 om 17.30 u.