

Heden is de mens, morgen is hij verdwenen.
Th. a Kemp.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

JOSEPH ALBERIC DERMAUT

Echtgenoot van Mevrouw

MADELEINE DUJARDIN

Gewezen Voorzitter en stichter

van de Beenhouwersbond van Oudenaarde

Oud-Strijder 1914-1918

Vuurkruis — Oorlogskruis 1914-18 — Herinnerings-
medaille en Overwinningmedaille 1914-18

Beroepseretekens 1^e en 2^e klas

Lid van verscheidene verenigingen, van de Bond van het
H. Hart en verschillende godvruchtige genootschappen,
geboren te Oudenaarde, de 6 Mei 1895, en aldaar god-
vruchtig overleden, de 7 Januari 1952, bediend van de
HH. Rechten.

De rechtvaardige, zelfs door de dood verrast, zal in
vrede zijn. Sap.

Te midden van de heilwensen, gewisseld bij het ver-
nieuwen van het jaar, werd de duurzame en geachte
overledene uit het leven weggerukt. Gods raadsbesluiten
zijn ondoordringbaar! Hij was een zorgvolle echtgenoot
en vader, een voorbeeldig burger, een ware kristen.
Gans zijn leven stond in het teken van trouwe plichts-
vervulling jegens zijn gezin, God en Vaderland.

Om zijn rechtschapen gemoed, zijn moedig opgeruimd
en dienstvaardig karakter, genoot hij het vertrouwen en
de oprechte genegenheid zijner medeburgers, die treu-
ren met zijn duurzaam huisgezin en bloedverwanten om
zijn onverwacht heengaan uit hun midden.

Mijn beminde echtgenote, gaarne had ik bij U geble-
ven, doch Gods H. Wil geschiede! Mijn liefde tot U
blijft, de hemelse Vader bescherm U. Duurbare kinde-
ren, bemint en helpt elkander, eert uw goede moeder en
vergeet mij niet in uw gebeden.

Zoete Harten van Jezus en Maria, weest mijn
toevlucht. (300 d. afl.)

De dertig Gregoriaanse missen zullen gelezen worden
in de kapel van het Gesticht der H. Familie.

Mevrouw Joseph DERMAUT, geboren Madeleine DUJARDIN,
Luitenant en Mevrouw A. DERMAUT-WAELKENS en zoon;
Mijnheer en Mevrouw E. DERMAUT-DE GHESELLE en kinderen;
Mejuffer Josette DERMAUT;
De familiën DERMAUT, BOONE, DUJARDIN en MAERTENS;

Diepgevoelig aan de blijken van innige deelneming,

BEDANKEN

Druk De Meester.