



BLIJVENDE HERINNERING

aan de Heer

**Jules - Jean - Aloïs DERNAU**

geboren te Munkzwalm op 23 oktober 1902  
en zacht in de Heer ontslapen te Oudenaarde -  
Leupegem op 23 oktober 1973, gezalfd met het Sacrament van de zieken.

---

Het lichaam kan verwoest worden, de gedachte echter aan hem niet. Mensen zoals hij sterven niet: hun dood is slechts een overgang van het tijdelijke naar het eeuwige leven.

In de vroege morgen van zijn verjaardag is hij ons vrij plotseling ontnomen.

Allen die hem gekend hebben, zijn het eens om hem te prijzen als een zorgzame, liefdevolle broer, als een stille en goede buur. Op zijn werk was hij steeds de nauwgezette en plichtsvolle arbeider. Hij werd dan ook door zijn werknemers geacht en gewaardeerd.

We zullen hem nu niet meer zien wandelen, ongemerkt en onopvallend langs de straat.

Geliefde zuster Irène, hoe pijnlijk onze haastige scheiding ook weze, wees moedig in het aanvaarden van dit offer. We verstonen malkander zo goed en graag had ik nog enkele jaren met U het lief en leed gedeeld. Ik blijf echter met U verbonden door de banden onzer goedheid, zorg en liefde voor elkaar.

Geliefde familie, mijn taak hier op aarde is af. Hebt dank voor al het gene wat U voor mij gedaan hebt. Ik zeg U geen vaarwel maar een tot weerziens.

Weest mij steeds indachtig in uw gebeden.

Mijn Jezus barmhartigheid.

---

Mejuffer Irène DERNAU,

De families DERNAU-VANDER BRUGGEN,

danken  
voor de blijken van deelneming.

---

Vandevelde, Oudenaarde