

Ik ben de Verrijzenis en het Leven.



Dankbare herinnering aan
Mevrouw

Maria-Zulma DERNAU

geboren te Munkzwalm op 29 februari 1904
en godvruchtig thuis overleden in
Munkzwalm op 5 april 1989.
Gezalfd met het H. Oliesel in extremis.

Anna Feliers, haar nicht ;
Jozef Feliers, haar neef ;
De families Dernau - Dernau,

danken voor uw deelneming in gebed
en rouw.

Namis : donderdag 11 mei 1989 te 19.30 u.

Rouwcenter pvba Funeralia, Noordlaan 81,
9630 Zwalm - tel. (055) 49 93 54 - 49 88 31

Heer onze God,
zoveel jaren hebt Gij Zulma
gezondheid en levenskracht,
arbeidslust en dienstvaardigheid geschonken.
Hierbij steunde ze zich op de overvloed
van Uw genade
en op haar diepe geloofsfierheid.
Voor haar en voor ons
die zij zo dierbaar en genegen was,
is dit een reden
om U blijvend dank te zeggen.
De ongemakken en de pijn
der laatste levensjaren
droeg ze met overgave en gelatenheid.
Maak ook ons sterk in het geloof
dat wij geschapen zijn in liefde
om te leven voor eeuwig.
Wees ons nu nabij en laat ons zien
in sterkte en verdriet
dat Gij alles ten goede keert,
dat Gij een God van leven zijt.
Wil Zulma belonen naar werken,
haar zwakheden vergeven,
en vrede schenken
in uw onvergankelijk Licht.
