

Geloofd zij Jezus-Christus. Amen.

ZALIG AANDENKEN VAN MEVROUW

## Alice DERNAUCOURT

echtgenote van Mijnheer

Urbain DE SMET

geboren te St Maria-Lierde op 13 Mei 1908 en overleden  
in 't gesticht "Toevlucht van Maria" te Gent 23 Oogst 1951

Versterkt door het H. Oliesel.

Lid van alle godvruchtige genootschappen.

Hard is de slag die ons treft. Zij die als echtgenote en moeder zoveel zorg had voor haar huisgezin, het voorbeeld gaf van godsvrucht, werkzaamheid en van goedheid, en het geluk van ons leven uitmaakte, is niet meer. Wij onderwerpen ons aan Uw H. Wil, o God, doch met een hart vol droefheid.

Haar echtgenoot stond ze trouw ter zijde; met wijsheid bestuurde zij haar gezin, met vaste en toch tevens zachte hand leidde ze haar kinderen op de weg der deugd, meer door haar voorbeeld dan door haar woorden, voor God wandelde ze in alle oprechtheid en plichtsbetrachting.

Plots wordt haar leven gebroken, op 't ogenblik dat ze er nog zo nodig was; zodat haar heengaan 'n grote leemte slaat in ons leven. In dit uur van zware rouw troost ons 'n gedacht en sterkt ons 'n woord: God is goedheid. Door die goedheid heeft de duurzame overledene reeds de eeuwige zaligheid ontvangen als loon voor 't gebrachte offer. Door die goedheid zal God met een minnend vaderhart barmhartig nederzien op de zwaar beproefde familieleden, die vol hoop hun blikken tot Hem houden gericht.

Dierbare Echtgenoot, geliefde Kinderen, en Familie, gij weet hoe ik U liefhad. Voor U begeerde ik nog langer te leven, doch de Heer heeft het anders gewild. Van uit den hemel zal ik U beschermen en Gods zegen over U afsmecken. Leef gelukkig en tevreden en vergeet mij niet in uw gebed. Hart van Jezus, ik betrouw op U. 300 d. afl.

Druk. M De Riemaecker, koster St Lievens-Houtem.

Mijnheer Urbain DE SMET,

Mijnheer André DE SMET,

Mijnheer Paul DE SMET,

Mejuffer Godelieve DE SMET,

Mijnheer Joël DE SMET,

De Familiën: DERNAUCOURT, D'HONDT, DE SMET en DE MAN.

Bedanken Ued. voor de blijken van  
egenheid en deelneming in hun rouw.