

God, neem haar op in Uw vreugde en laat haar  
goedheid in ons hart bewaard blijven.



VROOM AANDENKEN AAN

MEVROUW

## IMELDA DERNAUCOURT

weduwe van de Heer  
**CYRIEL DE CLERCQ**

geboren te St.-Maria-Lierde op 10 juni 1905 en  
godvruchtig overleden in het A.Z. St.-Elisabeth  
te Zottegem op 18 december 1989, nadat zij de  
Pauselijke Zegen en de Ziekenzalving  
ontvangen had.

Met een diep geloof in Gods nabije aanwezig-  
heid in een mensenleven, als een trouwe hulp  
waarop haar echtgenoot rekenen kon, als een  
echt-goede moeder voor haar kinderen, als een  
lieve en meelevende grootmoeder voor haar  
kleinkinderen en achterkleinkinderen, zo heeft  
Imelda de verschillende tijdstippen van haar le-  
ven hier op aarde doorgebracht. Gans haar leven  
was haar grote zorg in Gods dienst te staan.  
Deze zorg prentte ze al haar kinderen in, even-  
als een grote eerbied voor kerk en priesters.

Om de gelukkige dagen in haar leven was ze  
God dankbaar, bij het heengaan van haar twee  
zonen en later bij het overlijden van haar man  
vond ze in haar droefheid troost en sterkte in  
de gelovige overtuiging dat het afscheid slechts  
tijdelijk was, dat deze naastbestaanden voor  
eeuwig leefden bij de Heer.

Toen zij de huiselijke sfeer bij haar dochter  
en zoon moest ruilen voor het verblijf in het  
ziekenhuis bood ze ook dit offer de Heer aan,  
dankbaar gedenkend de aangename uren die ze  
bij elkaar mochten doorbrengen, evenals de  
zorgen en de belangstelling van al haar kinderen  
en haar buurtmensen.

Goede Moeder en lieve Grootmoeder, wij dan-  
ken u om de mildheid die uit uw ogen straalde,  
om de wijsheid die uw mond zo dikwijls tot ons  
gesproken heeft, om de liefde die in uw hart  
woonde. Wij danken u om de eenvoud van uw  
geloof waarmee gij ons in het leven voorging.

God, het kost ons grote moeite om U ons  
moeder terug te geven. Jarenlang heeft ze zo  
dicht bij ons geleefd dat ze een stuk van ons  
eigen leven werd. Toch danken wij U dat deze  
vrouw ons moeder en grootmoeder mocht wor-  
den. Schenk rust aan haar die zachtmoedig was  
van karakter en laat haar delen, God, in Uw  
eeuwig leven.

**De families DERNAUCOURT, DE CLERCQ,  
D'HONDT en OTTE,**

zijn zeer erkentelijk om uw bliken van  
kristelijke deelneming en danken U.

Drukk. De Vos, 9572 Lierde - ☎ (055) 42 26 41  
Befrag. L. Haustraete-Ritserveldt - 054/50 10 59