



Bid voor de zielerust van  
de Heer

**Gaston, Albert DERNICOURT**

zoon van wijlen Francies Dernicourt  
en Celina Misereur,

geboren te Oprakel op 9 oktober  
1906 en godvruchtig overleden in  
de St.-Franciscuskliniek te Brakel  
op 23 december 1978, voorzien  
van de HH. Sakramenten der zie-  
ken en de Pauselijke Zegen.

Oudstrijder 1940-1945

Erelid van de St.-Jozefsgilde en  
lid van de Bond Gepensioneerden.

---

Terwijl zowat elkeen druk doende  
is om de nodige voorbereidselen te  
treffen voor het grote feest van de  
komst van Kristus, is onze dierbare  
overledene zelf naar de Heer toege-  
gaan.

« Ik ben de Verrijzenis en het Le-  
ven; alwie leeft in geloof aan Mij  
zal in eeuwigheid niet sterven ».

« Heer, uw gelovigen wordt het le-  
ven niet ontnomen, doch slechts ver-  
anderd en vernieuwd, dat geloven we  
op Uw woord; en als ons aardse

huis, ons lichaam, afgebroken wordt,  
hebt Gij al een plaats voor ons be-  
reid in Uw huis, om daar voor goed  
te wonen ».

Zo bidt de Kerk bij de begrafenis  
van al haar kinderen. Bidden we dan  
ook met vertrouwen tot de Heer van  
leven en dood, dat Hij onze dierbare  
overledene Gaston nu opneme in Zijn  
barmhartigheid en hem de kerstvreug-  
de schenke in de hemel.

Heer Jezus, geef hem de eeuwige  
rust.

H. Jozef, patroon van de goede  
dood, bid voor ons.

Namis : zondag 14-1-1979 te 9 u. 30.

De families Dernicourt, Misereur,  
danken U oprecht voor de blijken  
van kristelijke deelneming.

Uitg. S. Gijselinck, Oprakel.