

Heer in uw handen beveel ik mijn geest....

†

**BID VOOR DE ZIEL VAN
DE HEER**

Henri DERNICOURT

echtgenoot van mevrouw
Maria D'HAeyer

geboren te Opbrakel op 31 augustus 1901 en overleden in de St. Franciscuskliniek op 17 december 1969, voorzien van de H. Sakramenten der Zieken en de Pauselijke Zegen.

De dood is niet het einde van ons bestaan, doch enkel het einde van dit aardse leven dat voor een beter leven wordt ongewisseld.
(H. Ambrosius.)

De dierbare overledene is steeds zo'n trouwe dienaar Gods geweest. De taak die God hem voorbeschikte, een kristelijk echtgenoot en vader te zijn, heeft hij zijn leven lang behartigd, geleid door een diep geloof en een schone goedheid des harten. Hij was een godsdienstig man, eenvoudig en trouw aan God, ook in de beproeving.

Dierbare echtgenote, laten wij in de droefheid van de scheiding God danken voor de gelukkige jaren die Hij ons hier heeft geschonken. Ik dank U ook voor de grenzeloze toewijding en de goede zorgen waarmee gij mij hebt omringd.

Liefste kinderen en kleinkind, hebt dank voor uw genegenheid, uw liefde en zorgen, God lone U voor alles wat Gij ooit voor mij deed. Weest verder een steun voor moeder.

De families DERNICOURT, D'HAeyer, DE RIDDER en VAN DER LINDEN,

danken voor uw vrome gebeden en blijken van kristelijke deelneming.

Uitg. S. GYSELINCK, Opbrakel.