

Wij geloven dat zij, die met Kristus gestreden en geleden hebben, met Kristus zullen verheerlijkt worden.  
(H. Paulus)



## BID VOOR DE ZIEL

van mevrouw

### Maria - Constance DERNICOURT

weduwe van mijnheer

KAMEL DETAND

Lid van de Confrerie van het H. Hart en van de Derde Orde.

geboren te Oprakel de 10 augustus 1863 en er vroom in de Heer ontslapen de 25 januari 1937, gesterkt door het H. Oliesel en de Pauselijke Zegen «in Articulo Mortis».

Jaren lang en tot in een gezegende ouderdom, was de dierbare overledene als de moeder van de buurte. Ongekunsteld en met diepe wijsheid wist ze elkeen aan te moedigen en raad te geven. Haar opgewekt gemoed, ook in de pijnlijkste omstandigheden, waren een milde zonne-straal in het leven van allen die haar naderden.

Maar het beste van haar rijk moederhart was voor haar schoon gezin. Moeder was de band van heel de familie. Lijk haar huis openstond voor allen, was haar hart voor elk kind een onuitputbare bron van voortdurende toewijding en tedere bezorgdheid. In de rijkgefulde bladzijden van haar levensboek kon elk kind het onvervalste evangelie lezen. De verborgen oorsprong van haar vrede en vreugde lag in haar onwankelbaar vertrouwen in de leiding van de Goddelijke Voorzienigheid en haar godsvrucht tot de Moeder van alle mensen. Haar gebed en offer werd beloond en bekroond door de roeping tot het H. Priesterschap van een zoon en twee kleinkinderen.

Dierbare kinderen en naastbestaanden, «mijn kroon en mijn troost», mijn grootste geluk was het U allen rondom mij te weten. Laten wij God danken, die ons zolang lief en leed liet delen. Blijft eensgezind in ongeveinsde liefde en onberokende dienstvaardigheid, gelijk gij het van moeder geleerd hebt. Verzekert uw eigen geluk met elkander en anderen te helpen. Dank aan U allen om uw oprechte genegenheid en aanhoudende zorg, vooral aan U, mijn geliefde dochter, die Uzelf hebt geofferd om moeder tot in haar oude dag bij te staan. Blijft mij steeds gedenken in uw dagelijkse gebeden; mijn zoon en kleinzoon-priester, weest mij indachtig in uw H. Misoffer, en gij die binnen enkele maanden het altaar zult mogen betreden, bereid U waardig voor op dit offerleven. Van in de hemel zal ik met vader en onze dierbaren meevieren. In het Vaderhuis verwacht ik U allen om in onverdeelde vreugde voor eeuwig samen te zijn.

Akte van Geloof, Hoop en liefde (9 j. afl.)



De families DERNICOURT, 'T KINT,  
DETAND en PLANCHON

zijn zeer erkentelijk voor de  
blijken van kristelijke deel-  
neming en danken U.