

Heer, uw Wil geschiede...

†

BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

**PALMYRE DERNICOURT**

echtgenote van de Heer

**PIETER-ANTOON MOTTE**

geboren te Oprakel, op 9 september 1906, en er  
haastig overleden op 19 augustus 1957,  
gesterkt door het H. Oliesel en de Pauselijke Zegen.



Als een goede echtgenote en moeder  
aan haar geliefden wordt ontnomen, wordt  
hun hart met smart vervuld. Maar dan  
verheffen zij hun gedachten tot bij haar in  
de hemel en troosten zich met de hoop  
op het later wederzien.

Van geboorte tot dood wordt de mens  
onderworpen aan allerhande beproevingen,  
die hij moedig moet doorstaan om  
de eeuwige beloning waardig geacht te  
worden.

Ik ben de Verrijzenis en het Leven, zegt  
de Heer; alle last en lijden dezer aarde  
maakt Hij tot bronnen van eeuwig geluk.

Dierbare echtgenoot, kinderen en klein-  
kind, al te vroeg word ik door deze on-  
verwachte dood aan uw liefde ontnomen,  
maar hierboven zal ik nu over u waken.

Bemide ouders, broeder, alle familieleden  
en vrienden, gedenkt mij in uw dagelijkshe  
gebeden en tot weerziens in de hemelse  
zaligheid.

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil. 300 d. afl.

R. I. P.

†

Mijnheer Pieter-Antoon MOTTE.  
Mr & Mw Adolf GIJSELINCK-MOTTE  
en dochter Marianne.  
Mr & Mw Georges NOERENS-MOTTE.  
Mr & Mw Richard DERNICOURT-  
HOEBEKE.  
De Familiën DERNICOURT, HOEBE-  
KE, MOTTE, DE VOS.

Bedanken U oprecht voor de  
blijken van innige deelneming.

---

Uitg. A. De Croo, Koster, Oprakel