

Gij en weet niet, gij die leeft
noch gij en kunt niet weten
aleer gij sterven zult
hoe waarlijk ongemeten
de goedheid is van God
en zijn barmhartigheid.

G. Gezelle

† Bid voor de zielerust van de Heer

RENÉ DERNICOURT

weduwnaar van Mevrouw

RACHEL DUPONT

Oudstrijder 1940-1945.

geboren te Oprakel, de 4 april 1909 en god-
vruchtig overleden te Ronse, de 21 februari 1970,
versterkt door de laatste H.H. Sacramenten.

—x—

Zoals trekvogels naar de zon trekken, zo dringen
onze zielen naar God. L. Hensel

Het grootste dat van een mens kan gezegd
worden is niet dat hij grote dingen deed; maar
dat hij deed wat hij kon. Dat is de schoonste
levensbeschrijving, die van iemand kan gegeven
worden. N. Beskov

Hij was een eenvoudige, stille man, die rustig
door het leven ging. Moge God hem eeuwig geluk
geven in de hemel.

Uitgeput van krachten heeft hij ons allen
verlaten om een welverdiende en eeuwige rust
te mogen genieten.

Dierbare familieleden en naastbestaanden, mag
ik U danken voor al uw vriendschap en hulp.

Bijzonder na de dood van mijn vrouw, was
uw genegenheid mijn troost en vreugde.

Beste vrienden, gij weet dat mijn gedachten
steeds bij U waren. Bidt nu voor mij. Eenmaal
zijn wij allen terug verenigd.

De Heer en Mevrouw Georges DUPONT-VALEPIJN;
De Heer en Mevrouw Richard DUPONT-
VAN DEN DAELE ;

De Heer en Mevrouw Robert SADONES-DUPONT
en zoon Pierre-Marie ;
De Heer Richard DUPONT ;
De Heer en Mevrouw Michel DUPONT-
D'HOLIESLAGER en zoon Jean-Marie ;
De Heer en Mevrouw Robert CAMBIER-DUPONT
en dochter Mady ;

De families DERNICOURT-HOEBEKE en
DUPONT-MARTENS ;

betuigen U hun oprechte dank voor
de blijken van innige deelneming.

Begrafenissen R. Devos, Groeneweg 1, 9600 - Ronse