

Heden ik, morgen gij...

†
BID VOOR DE ZIEL
van Mijnheer

Remi DERNICOURT

zoon van wijlen Pieter en Maria-Mathilde De Ridder,
geboren te Oprakel op 18 januari 1898 en er over-
leden op 15 juni 1964.

Gezalfd met de H. Olie.

Opgeëiste van de Oorlog 1914-1918.

De almachtige God heeft de dag en het uur van ons afsterven verborgen gehouden, zodat we ons steeds moeten bereid houden door een goed en geregeld kristelijk leven.

Trachten wij dus de aardse dingen gering te schatten, want we hebben hier geen blijvende woonplaats, maar we zijn in doortocht naar een ander en beter leven, waar ieder loon naar werken zal ontvangen, want onze werken volgen ons.

Voor de gelovigen, Heer is de dood geen einde, maar het begin van het nieuwe leven. Zalig de die naar, welke God zal bereid vinden, wanneer Hij hem rekenschap zal vragen. Bedroeven we ons niet gelijk diegenen, die geen hoop hebben...

Remi is altijd een plichtbewuste werkmán geweest, een trouwe werkmáker, die de achting won van zijn patroon. Op de drempel van een welverdiende rust, werd hij in zijn laatste levensdagen beproefd door een onverbiddelijke kwaal, die hem onverwachts te vroeg ten grave zou voeren. Gelaten en zwijgzaam is hij gestorven. Heer geef hem de eeuwige rust.

Bemínde schoonbroers, zusters, familieleden, buren, werkmákers en vrienden, hebt dank voor alle bliken van vriendschap, genegenheid en liefdevolle zorgen. Helpt me door een goed gebed. Vaartwel en tot wederziens in het eeuwig leven.

Heer geef hem de eeuwige rust, dat het eeuwige licht hem verschíjne! Dat hij in vrede ruste. Amen.



De families

DERNICOURT,
DE RIDDER,

zijn zeer erkentelijk voor uw bliken
van kristelijke deelneming en danken
U.

Uitg. S. Gyselinck, Oprakel