

« Ik ben de Verrijzenis en het Leven, zegt de Heer : wie in Mij gelooft - ook al is hij gestorven, zal leven in eeuwigheid ».



TOT VROOM AANDENKEN AAN
DE HEER

Robert DERNICOURT

weduwnaar van Mevrouw

Marie PITERAERENS,

geboren te Nederbrakel op 24 april 1904 en godvruchtig overleden in de kliniek St.-Franciscus te Brakel-Opbrakel op 18 februari 1979,
voorzien van de HH. Sakramenten der zieken en de Pauselijke Zegen.
Lid van de Bond der Gehandicapten.

Zoals alle wondere dingen in de natuur, zo ligt het leven van elke mens in Gods hand. Dit wist deze man, die meeleeft met het groeien en kwijnen van de vruchten, met het leven der dieren en met het wel en wee van de mensen zeer goed.

Nu heeft God hem tot Zich geroepen. Elk een weet dat niets hier op aarde duurzaam is, dat alle geluk van deze wereld spoedig verdwijnt, maar toch blijft de dood voor de geliefden pijnlijk. Voor hen echter die in Gods liefde en barmhartigheid geloven bestaat er ook hoop en vertrouwen. Want voor

hen die goed geleefd hebben is de dood maar een overgang naar een beter leven, naar het ware geluk.

Beste familieleden en gij allen die mij dierbaar zijt; gedenkt mij in uw gebeden. Moge de kracht van Gods geest u allen sterken.

De families DERNICOURT, PITERAERENS,
DEBO, BETTE,

zijn zeer erkentelijk voor uw blikken van kristelijke deelneming en danken U.

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel