

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS!

†

BID VOOR DE ZIELERUST
van Mevrouw

ROSALIE DERNICOURT

weduwe van Mijnheer

JOZEF PAMBREU

geboren te Oprakel, de 11 oktober 1875,
en er godvruchtig overleden de 23 februari 1960.

Gesterkt door de genademiddelen
van onze Moeder de H. Kerk
en de Pauselijke Zegen « in articulo mortis ».

Veel heeft zij geleden, maar altijd heeft zij
haar smarten aan God opgedragen.

Een wijl moeten wij immers hier op aarde
werken en lijden, om daarna de grote rust,
ja de eeuwigdurende blijdschap te vinden.

Zalig de mens, die het tijdelijke leven heeft
weten te gebruiken tot het verdienen van
het eeuwige leven.

Wat ware immers dit ellendig leven, zonder
de hoop op een betere eeuwigheid? Hard is
de strijd om het aardse bestaan en alleen de
belofte van de hemelse beloning schenkt ons
de moed om tot het einde vol te houden.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, de Heer
roept mij terug uit dit leven om mij over te
plaatsen in zijn Rijk van vrede, waar ik u
allen hoop weder te zien. Hebt dank voor

uw liefdevolle zorgen in de droeve dagen
en nachten van mijn ziekte. Beminde familie-
leden en vrienden, vergeet mij niet in uw
dagelijkse gebeden. Tot weerziens in de
zaligheid des Heren.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U. 300 d. afl.



*De familiën DERNICOURT, PAM-
BREU en VANDEMENSCHBRUGGE*

zijn zeer erkentelijk voor de blijken van
deelneming en danken U.

Dr. De Ruyver, Nederbrakel Tel. 434.70