

Celukkig kind, gij liet ons al  
beeroeta om u, in ' taardse dal  
gij, blijde daar omhoge, bidt  
voor ons, waar gij op den troon nu<sup>z</sup>it!

G. G.



BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER

## **Mejuffer Maria Albertina DERO**

dochter van Petrus en van wijlen  
Marcelina RAVIJST

geboren te Vollezele de 21 Maart 1915 en aldaar  
godvruchtig overleden de 9 Maart 1953. voorzien  
van de H. Sacramenten en de Pauselijke Zegen.

Het sacrificie dat gij ons vraagt o Heer. is pijn-  
lijk. Wij buigen het hoofd en zeggen met onder-  
werping ! Vader dat niet onze wil, maar de Uwe  
geschiede.

O Heer welke beproeving heb ik onderstaan?  
Wrede smarten heb ik geleden in mijn lichaam!  
Hoevele tranen heb ik in de eenzaamheid niet  
gestort? Hoevele slapeloze nachten in verdriet  
doorgebracht? En nochtans heb ik mij aan Uw  
Heiligen wil overgegeven. Dit alles heeft ge-  
schied tot het welzijn mijner ziel.

Liefste vader, teergeliefde zusters en gij allen  
die me met de teederste zorgen omringdet, hebt  
dank, God zal het u lonen. Vergeet mij niet in  
uwe gebeden. Tot wederziens in den Hemel.

**Zoet Hart van Jezus, wees mijn liefde.**  
(300 d. afl.)

Drukk. J. SIMILON-JACOBS, Vollezele

Mijnheer Petrus DERO,  
Mevrouw Arthur BAKKAERT geboren Maria Julia DERO,  
Mijnheer en Mevrouw Sylvain DEHANDSCHUTTER-DERO,  
Mejuffer Augusta DERO,  
De familiën DERO, RAVIJST en MEULENIJZER,

Danken Ued. welgemeend voor uw  
deelneming in rouw en gebed.