

Opdat een christen martelaar weze is er noch vuur
noch zwaard nodig, 't is genoeg verduldig te lijden.



BID VOOR DE ZIEL
VAN MEVROUW

Maria-Thérésia DE RO

Echtgenote van Mijnheer Petrus De Lauw.

Geboren te Overboelare den 14 Maart 1878 en al-
daar godvruchtig overleden den 28 Juni 1950, ge-
sterkt door de laatste HH. Sacramenten.

De overledene was een brave vrouw en diepgelo-
vig christenmens. Hard heeft ze gewerkt voor het
welzijn van haar huisgezin. Wanneer ze door ziekte
geslagen werd heeft zij haar vertrouwen in God
niet verloren ; maar dan nog meer heeft zij sterkte
en moed gevonden in een vurig gebed. Zij heeft den
lijdenskelk tot op den bodem moeten ledigen. Ellen-
dige dagen en droeve nachten heeft ze doorgemaakt
zonder klagen of morren, steeds tevreden met Gods
Heilige Wil.

Duurbare echtgenoot, kinderen en kleinkinderen,
dank voor uwe genegenheid en goede zorgen, God
zegene er u om. Aan al het aardse komt een einde,
alleen wat we zijn en doen voor de eeuwigheid
heeft onvergankelijke waarde. In den hemel zien we
elkander weer.

H. Hart van Jezus, ons toekome uw rijk.
Zoet Hart van Maria, wees onze troost.

Drukkerij Edg. De Croo, Overboelare.



DE FAMILIËN DE RO, DE LAUW. PENNINGK en
VAN LIEFFERINGE,

ZEER GEVOELIG VOOR DE BLIJKEN VAN DEEL-
NEMING HUN BETOOND BIJ HET OVERLIJDEN
VAN HUN TEERGELIEFDE AFGESTORVENE

DANKEN U.