

H. Hart van Jezus, hoop van die in U ster-  
ven, ontferm U over ons. (Lit. H. Hart)



**BID VOOR DE ZIEL VAN  
MEVROUW**

**Maria, Alice DE RODDER**

weduwe van de Heer  
**René DE MEULENEIRE,**

geboren te St.-Kornelis-Horebeke op  
15 augustus 1897 en onvoorzien overle-  
den te Horebeke op 3 mei 1978, gezalfd  
met het H. Oliesel « in extremis ».

Lid van de Pauselijke Missiewerken.

Moeder zijn is alles geven  
zorg en lijden, liefde en leven ;  
moeder zijn is alles derven,  
alles en tevreden sterven. (P. Reypens)

Opnieuw verdwijnt uit ons midden een  
goede, voorbeeldige, godvrezende moeder, die  
stil en eenvoudig, zonder praal maar vol  
toewijding voor haar gezin door het leven  
is gegaan. Met Jezus kon ze gerust zeggen :  
« Alles is volbracht... en dan ook tevreden  
en gerust sterven ».

Lieve moeder, nu gij van ons zijt heenge-  
gaan komt ons voor de geest het ware beeld  
van wat gij in ons leven hebt betekend : gij  
waart voor ons zoals wij O.-L.-Vrouw roe-  
men in haar litanie « Een wonderlijke moeder,

een moeder van goede Raad, een minnelijke  
moeder ».

Dierbare kinderen en kleinkinderen, ik dank  
U voor de liefde en de genegenheid die ik  
altijd van U mocht ondervinden. Het is voor  
mij altijd een innige vreugde geweest te  
weten dat ik steeds op U allen kon rekenen.  
Dat de goede God U er om zegene. Ik ver-  
voeg uw vader en vanuit de hemel blijven  
we samen nog inniger met U verbonden. Ver-  
geet ons niet, vooral in uw gebeden, goede  
werken en HH. Missen.

Dierbare familieleden en gij allen die mij  
genegen waart, bidt ook gij voor mij. Ik zeg  
U geen vaarwel, want weldra zien wij elkan-  
der weer bij God in Eeuwige Vreugde.

Heer Jezus, geef haar de Eeuwige Rust.  
De 4 akten a.u.b.

**Namis op zondag 11 juni om 9 u. 30.**

De families DE RODDER, DE MEULENEIRE,  
PAEME, EVERAET,  
zijn zeer erkentelijk voor uw blikken van  
kristelijke deelneming en danken U.

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel