

Gelukkig die in God geloven
Als diepe wonden 't herte slaan !...

G. G.

† BID VOOR DE ZIEL VAN †

ELODIE DE ROE

echtgenote van

Eugeen DE CLERCQ

geboren te Nederbrakel, de 9 maart 1879 en er
overleden de 25 maart 1957, alsook van haar dochter

MARTHA DE CLERCQ

echtgenote van

Marcel VAN BELLE

geboren te Nederbrakel, de 4 februari 1911 en er
overleden de 24 maart 1957, beiden voorzien van
de HH. Sacramenten der stervenden.

O Heer, er werd in ons hart een diepe en gapende
wonde geslagen : moeder en dochter die malkander zo
teer beminden, hebt Gij tot U teruggeroepen. Dit dub-
bel sterfgeval in hetzelfde gezin 'en dezelfde familie,
leert ons eens te meer dat de dood niemand, noch oud
nog jong, spaart : ouderen van dagen moeten, jongeren
kunnen sterven.

Gelukkig waren beiden goed voorbereid tot die
beslissende stap naar de Eeuwigheid : aan het ziekbed
gekluiserd door de ziekte hadden zij de Dood van ver
zien aankomen en gelouterd door het lijden werden
hunne zielen gezuiverd als het goud in de smeltkroes.
Omdat zij beiden zo verduldig hun lijden aanvaard
hebben en doorstonden, hebben zij nu veelvoudige
verdiensten bij O. L. Heer.

Dierbare echtgenoten, beminde kinderen en fami-
lieleden, vaart allen wel en tot weerziens in eeuwige
Blijdschap : nu zijt gij allen overstelpt van droefheid,
maar zoekt vooral uw troost bij O. L. Heer in het gebed
en vraagt Hem de sterkte om deze smartvolle beproe-
ving verduldig te dragen. Bewaart ook ons aandenken
in uw hart en vergeet ons niet in de H. Zondagmis en in
uw gebeden, want dat is het schoonste bewijs van lief-
de en genegenheid.

Goedertieren Jezus, schenk aan de zielen van onze
dierbare afgestorvenen de Eeuwige rust.

Zeer getroffen door uw blijken van diep christelijk medevoelen,
bieden U hiervoor hun welgemeende dank,

Heer Eugène DE CLERCQ-DE ROE ;
Heer Marcel VAN BELLE-DE CLERCQ ;
Mejuffer Nadine VAN BELLE ;
De Familjen DE CLERCQ, DE ROE, VAN DORPE, PRIEM, VAN BELLE,
COUTEREEL.