

« Ik ben de Verrijzenis en het Leven »,
zegt de Heer.

« Wie in Mij gelooft, zal leven,
ook al is hij gestorven ».



VROOM AANDENKEN AAN
MEVROUW

Germaine DE ROE

weduwe van de Heer Pierre BETTESONE,

geboren te Nederbrakel op 28 januari 1911
en godvruchtig overleden te Lede
op 3 november 1986,
voorzien van de HH. Sakramenten.

Haar glimlach en haar zorgen zijn voorbij ;
haar lieve aandacht voor de daagse dingen
die door haar hoofd en door haar vingers
gingen ;
en alles wat zij was voor U en mij.

Wij kunnen vragen stellen, maar geen vraag
die wij tezamen om haar heengaan leden
en zelfs geen antwoord doet de pijn vergeten
en die zal blijven schrijven na vandaag.

Wat doen wij zonder haar in het gezin
dat zij met trots en tederheid vereerde ?

Wat doen wij zonder haar van wie wij
leerden ?

Wij gaan een tijd van lange koude in.

Maar in haar dapper rechtgetrokken spoor
naar Gods oneindig land mogen wij lopen
haar achterna, die hoopte wat wij hopen.
Zij is niet meer dan enkele stappen voor.

(Anton van Wilderode)

Dierbaren, ik dank U om uw genegenheid en
liefde, die gij mij betoond hebt in mijn le-
ven, maar bijzonder voor uw aanwezigheid
en liefdevolle dienstvaardigheid mij betoond
in mijn ziek-zijn.

Uw liefdevolle attenties hebben mijn lijden
verzacht. Blijf mij allen indachtig in uw
gebed.

Ik spreek ook voor U, samen met vader, ten
beste bij de Heer.

De families

DE ROE, VAN DE MAELE,
BETTESONE, VAN TWEMBEKE,
danken U.

Begrafenissen Piteraerents - Tenbosse 24 - Brakel
Druk. Devleeschouwer-Hoste en zonen, Brakel