

Dank U, Vader om de milde gave van een goede moeder.



NAAR HET EEUWIGE GELUK IS VAN ONS
HEENGEGAAN
MEVROUW

Maria - Margaretha DE ROE

echtgenote van de Heer
Omer VANDENABEELE,

geboren te Nederbrakel op 26 augustus 1907 en
godvruchtig overleden te Opbrakel op 5 juli 1970,
voorzien van de HH. Sakramenten der zieken en de
Pauselijke Zegen.

De duurzame, die nu van ons is weggegaan,
heeft op Gods uitnodiging de stap gezet naar
de nieuwe morgen van Gods eeuwigheid. Wij
bidden voor de duurzame dat deze de stap weze
naar het eeuwig geluk bij God.

De Heer heeft gesproken : zie ik neem deze
van u weg, die gij zo teder beminde en toch
moogt gij niet morren of klagen ; maar oot-
moedig buigen en stilzwijgend zuchten.

Ezechiël XXIV.

Hoe zoet is het te sterven voor deze die
wel geleefd heeft. De rechtvaardige sterft ; maar
sterft gerust ; zijn dood is slechts de overgang
van het tegenwoordige tot een beter leven.

H. Augustinus.

Zij was een bezorgde en teerhartige moeder.
Haar hart was het middenpunt van haar fa-
milie : zij beminde, vertroostte en stichtte haar
kinderen als de beste der moeders, en werd
ook van hen bemind en gezegend.

Wij treuren om het verlies van onze dierbare
overleden, maar Heer, wij aanvaarden het Kruis

dat Gij ons overzendt en dragen het naar uw
goddelijk voorbeeld.

Moge haar liefde in ons voortleven en ten
goede komen aan de gemeenschap waarin wij
samen lijden en strijden om eens verenigd te
worden in de vreugde voor altijd.

Dierbare echtgenoot, kinderen en kleinkinde-
ren hebt dank voor de genegenheid die ik van
u mocht ondervinden.

De families DE ROE, VANDENABEELE, CORNIL en
DUBOIS,

danken U voor de betoonde genegenheid.

Druk. J. De Vleeschouwer, Hoogstr. 21, Ned.