

„In het huis van mijn Vader is ruimte voor velen.“
(Joh. 14,2.)



Dankbaar aandenken aan
DE HEER

Roger, Jan-Baptist DE ROE

echtgenoot van Mevrouw
ZOË MARREZ

geboren te Nederbrakel op 17 oktober 1912
en godvruchtig overleden in de Kliniek Hogerlucht
te Ronse op 30 juli 1980, gesterkt door de
H. Sakramenten der zieken en de Pauselijke Zegen.

Lid van de Bond der Mijnwerkers.
Oudstrijder 1940-1945.

De schoonste jaren van zijn leven heeft vader doorgebracht voor den brode, voor zijn geliefde vrouw en kinderen in de donkere mijnschacht waar hij 28 jaar van zwaar labeur en arbeid en ongezond werk achter de rug had. Op zijn werk, dat hij voorbeeldig en plichtsgetrouw volbracht, was hij een trouwe en goede vriend van allen, een gewaardeerd arbeider voor zijn patroons, rechtgeaard en ongeveinsd mens met een goed hart onder een soms ruwe schors, toch altijd minzaam en opgeruimd, met een kwinkslag kort van stof. Buitenmate gediensig en altijd bereid elkaar te helpen.

Wij danken de Heer om onze dierbare vader. Zijn wegen waren schoon. Zijn hart was een bron van goedheid voor allen en ook voor zijn lieve duifjes. 11 Jaar op rust gesteld, werd hij een paar jaren getroffen door zijn kwaal. Hij heeft ellendige maanden en droeve nachten gekend en spijs de beste zorgen van zijn naastbestaanden en medische hulp is hij, als zovelen uit zijn kennissen en gebuurte, vooral

de laatste tijd, de eeuwigheid ingegaan, gereed en bereid, in deze voorbijgaande vakantie en verlofdagen, naar het eeuwig Vaderhuis, bij de Heer en zijn vele vrienden.

Mijn geliefde vrouw, kinderen en vooral mijn lieve kleinkinderen van wie ik zielsveel hield, danken wij allen samen de goede God voor de vele jaren van familiegeluk en vrede die achter ons liggen: doet zoals vader en moeder gedaan hebben voor de toekomst. Zoë ik kan U niet genoeg danken voor wat ge voor mij gedaan en geweest zijt. Kinderen eert en help haar. Al mijn vrienden geburen, dank voor uw vriendschap en genegenheid. Bidt voor mij, dat de Heer mij barmhartig weze. Tot weerziens daar boven!

De families DE ROE, MARREZ, VAN DEN
DOOREN en GODYN

zijn erkentelijk voor uw bliken van medeleven in hun rouw en danken U.

Drukk. De Ruyver, Brakel - Tel. 42 34 70