

† BID VOOR DE ZIEL VAN MEVROUW †  
**Angèle DE ROECK**

echtgenote van de heer  
Constant VANDER STICHELEN

geboren te St-Blasius-Boekel op 15 november 1925 en er wonende op de gemeente Munkswalm godvruchtig overleden in het A.Z. te Gent op 14 juli 1975, gesterkt door de sacramenten. Lid en oud-ijveraarster van de H. Hartbond, lid van de Voortplanting van het Geloof en van de Confrerie van de H. Blasius.

Nog geen jaar geleden was de dierbare overledene nog altijd de werkzame, bekommerde en wijze moeder: het «hart» van het gezin. De laatste maanden van haar leven was en bleef ze «het hart» midden in het gezin, «het lijdende hart» nu, waar alle liefdevolle zorgen en genegenheid van haar echtgenoot maar ook van haar moeder en kinderen naar toelingen. Waar moeder Angèle in haar schoon maar te korte leven zo veel gedaan en beredderd had in haar gezin werd nu alles gedaan om haar, die er toch nog zo nodig was, voor haar gezin te bewaren. Menselijke medische hulp bracht baat bij, al was het nog niet tenvolle zoals het verwacht werd. Ook voor hulp van «Hierboven» werd vurig gebeden en geijverd. Ook te vergeefs? Neen, al is het dan wel eens anders dan dat we verwacht hebben.

We kunnen ons de vraag stellen of liever aan O.-L.-Heer de vraag stellen: waarom is deze moeder zo vroeg, té vroeg gestorven? Zij was haar man, haar moeder, haar kinderen, zoveel andere mensen zo dierbaar. We weten het niet. Het is het mysterie van leven en dood. De Heer alleen weet waarom. Eén ding weten we: uw leven, Angèle, het offer van uw lijden en van uw dood zijn niet te vergeefs. «Niemand leeft voor zichzelf alleen, niemand sterft voor zichzelf alleen», zegt de H. Paulus, of we leven of sterven we zijn in de handen van de Heer.» En in goede belonende handen voor u want gij hebt goed geleefd voor O.-L.-Heer, voor uw gezin en ook

voor de andere medemensen. Nu zijt gij gestorven voor O.-L.-Heer en ook, al begrijpen we dit nu nog niet zo best, voor uw gezin en voor uw medemensen.

«...En wie dit Brood eet zal leven in eeuwigheid» zegt O.-L.-Heer zelf in het evangelie. Dat hebt ge gedaan, Angèle. Ge waart trouw met uw gezin aan O.-L.-Heer. Ge hebt ernstig gepoogd naar Jezus' woorden, die het Brood zijn van een christelijk leven, te leven. In uw zondagscommunie, hebt ge regelmatig het eucharistisch Brood, dat Jezus is, genuttigd. Ge waart trouw aan het voorvaderlijk geloof. Op u zijn deze woorden van O.-L.-Heer toepasselijk en dus ook de woorden van de H. Paulus: «...of we leven of sterven, we zijn in de handen van de Heer.»

We kunnen nu nog alleen bedroefd maar toch vol geloof... en hoop het hoofd buigen en bidden, bidden niet alleen voor uw zielerust maar ook om sterkte in de beproeving die uw man, uw moeder, uw kinderen, uw broers en zusters en anderen is overgekomen.

Dierbare echtgenoot, we zijn in de handen van de Heer. Blijf nu moed halen bij Hem. Zoals we het altijd hebben gedaan in ons samenleven en niet het minst bij mijn ziekte. Dank... voor alles... Dierbare kinderen, blijf samen met uw vader, in getrouwheid - gans uw leven - aan O.-L.-Heer, mij indachtig. Dank.

Dierbare moeder, kleinkinderen, broers, zusters en verwanten, voor de kommer en uw medeleven in mijn leven en nu bij mijn afsterven: dank, in het bijzonder aan mijn schoonbroer, broeder Omer in het klooster.

Aan allen, vrienden, geburen, ook aan de vrienden uit school en onderwijs... dank. Vaarwel en tot weerziens in het hemels vaderhuis.

H. Hart van Jezus, ontferm u over ons. H. Maria, H. Joannes Bosco, H. Blasius, bid voor ons!

Het gezin en de familie Vander Stichelen-De Roeck danken voor de gebeden en de blijken van medeleven bij het leven, de ziekte en het afsterven van onze geliefde echtgenote, moeder, grootmoeder, dochter, zuster en verwante.