

Op aarde heeft niemand van ons een blijvende woning.

DANKBAAR AANDENKEN AAN

MEVROUW

Anna DE ROECK

weduwe van de Heer
Georges VAN DAMME
en van de Heer
Emiel KINDT

geboren te Sint-Maria-Lierde,
op 9 januari 1899 en godvruchtig overleden
in het Stedelijk Ziekenhuis te Geraardsbergen
op 29 december 1984, nadat zij de Pauselijke
Zegen en het sakrament der Ziekenzalving
ontvangen had.



De families **DE ROECK, VAN DAMME,**
VANDEN BOSSCHE en **VAN DER SWALMEN,**
danken U voor de blijken van deelneming
in hun rouw.

Druk A De Borre - Lierde - T. (055) 42 20 91

Voordat wij dit lichaam uit handen geven,
willen wij het eren :

Wees gezegend alle leven,
wees gezegend in rust en duur,
wees gezegend en gerust,
want al wat van God is
komt alle dood te boven
door Christus onze Heer. Amen.

Lieve moeder, uw kinderen, kleinkinderen
en familieleden danken u om de diepte van
uw levensechte liefde, om de mildheid van
uw hart. Steeds zal hen blijven de wijs-
heid van uw woord en van uw oordeel.

Met leed in het hart moesten wij mee-
maken hoe gij, omwille van geneeskundige
verzorging, de uw vertrouwde huiskring dien-
de te verlaten. Gij, die eens, in de moeilijke
oorlogsjaren, het eten uit uw mond spaarde
voor uw gezin.

Moeder, dank u om alles wat gij ons
gegeven hebt, om alles wat gij voor ons
betekend hebt. Alhoewel gij een gezegende
ouderdom mocht bereiken doet uw dood ons
allen pijn, want het enige leed dat een
goede moeder haar kinderen kan aandoen is
van hen heen te gaan.

Laat ons dit gestorven lichaam tekenen,
met het teken van het heilig kruis,
onderpand van onze hoop op de verrijzenis
en het eeuwig leven.