

*" Dat hij ruste in vrede ".*

## **Antoine DE ROECK**

geboren te Oubraker op 19 mei 1951  
overleden te Jemappes  
19 september 1993.

---

De families

**DE ROECK-LEROUX**

*zijn zeer erkentelijk voor uw  
blijken van medevoelen in hun  
rouw en danken U.*

Wanneer ik morgen doodga,  
vertel dan aan de bomen,  
hoeveel ik van ze hield.  
Vertel het aan de wind  
die in de bomen klimt  
of uit de takken valt  
hoeveel ik van ze hield.  
Vertel het aan een kind  
dat jong genoeg is om het te begrijpen  
Vertel het aan een dier,  
misschien alleen door het aan te kijken  
Vertel het aan de huizen van steen  
vertel het aan de stad, hoe lief ik ze had  
Maar zeg het aan geen mens  
Ze zouden je niet geloven.  
Ze zouden je niet geloven dat  
alleen maar een mens  
de mensen zo liefhad als ik.

Fun. Borgno, Mons.