

†

GEDENK IN UW GODVRUCHTIGE GE-
BEDEN DE ZIEL VAN
MEVROUW

CLEMENTINE DE ROECK

echtgenote van de Heer
AIME DE LATTE

geboren te St. Antelinks op 7 april 1894 en
godvruchtig overleden in het Hospitaal te Ni-
nove op 12 januari 1969. Voorzien van de H.H.
Sacramenten der Stervenden en de Pauselijke
Zegen.

Moeder!... Thans krijgt het woord zijn diepste,
zijn onvergankelijke zin... Kalm, gelaten, gans
onderworpen aan Gods heilige wil, zijt gij
van ons heengegaan.

Moeder!... Gij de ziel van ons leven, gij
het bestendig voorbeeld van toewijding en
werkzaamheid en liefde tot ons. In toewijding
zijn we samen door het leven gegaan om te
helpen en te dienen en best te zorgen voor
de kinderen. Moeder wij danken U. God heeft
mij verlost uit het lijden van een ongenees-
lijke kwaal. Voorwaar het is beter de zaligheid
van het hiernamaals te genieten dan gebukt
te gaan onder de steeds herhaalde kwellingen
van deze aarde.

Zij was een goede echtgenote en moeder, vol
kommer voor haar gezin. Zij spaarde zich geen
moeite en was tot vele offers bereid, wan-
neer het ging om de belangen en het welzijn
van man en kinderen. Ondanks vele tegen-
heden gaf zij blijk van grote verduldigheid en
heeft de moed steeds hoog gehouden.

Geliefde echtgenoot en kinderen, het spijt mij
u zo vroeg te moeten verlaten. Ik had gehoopt
nog enkele jaren het geluk te smaken van
wederzijdse genegenheid en liefde. God heeft
het anders beschikt. Zijn Wil geschiede.

Blijft mijn aandenken in uw hart bewaren en
bidt voor mij vooral in het heilig misoffer des
zondags dan zien we mekaar terug in blij-
vende geluk bij de Heer, want ons leven blijft
en gaat naar beter bij de Heer.

Jezus Maria en Jozef vandaag feest van de H.
Familie weest mijn zaligheid en helpt ons.

†

De families DE ROECK, DE LATTE,
VAN DEN BERGHE en ROGGMAN

danken U innig voor uw bliken van
deelneming en voor uw gebeden.

Uitg. Marcel De Jonge, Nederhasselt.