



*'Vergeet ze niet
die, al heur leven,
is God en plicht
getrouw gebleven.'*

Guido Gezelle

Liefdevolle herinnering aan

Mevrouw
Elisa De Roeck

weduwe van de heer
Jozef Van Oudenhove

geboren te Sint-Lievens-Esse
op 14 maart 1907 en godvruchtig
overleden in het AZ Sint-Elisabeth te
Zottegem op 14 mei 1998,
gesterkt door de HH. Sacramenten.

Weldoenster van de kerk O.-L.-Vrouw
van Fatima te Wijnhuize en Doopmeter
van de klok 'O.-L.-Vrouw Hemelvaart'
in de kerk van Steenhuize

De families De Roeck, Van Oudenhove,
De Vleeschouwer en Borreman danken u
voor de blijken van medeleven en uw gebed.

Een goede en ijverige moeder is van ons heengegaan. Wakend rond haar ziekbed hadden wij haar op moederdag nog dankbaar de zoveelste wensen gebracht, bang beseffend dat het op haar éénnegentigste wel eens de laatste bloemen konden zijn waarmee we haar zouden verrassen. En inderdaad op de zonnige donderdagmorgen daarop, heeft zij voorgoed haar ogen gesloten en is haar ziel ten hemel opgenomen.

Wij blijven haar dankbaar om het voorbeeld van haar werkzaamheid, de zorgen voor haar gezin, haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen, de liefde en het trouwe gebed voor haar reeds in 1981 overleden echtgenoot, gewezen burgemeester van Steenhuize, de inzet en de vriendschap die van haar is uitgegaan om samen met haar man zovelen van ons dorp te steunen en te helpen. Het waren de vruchten van haar onwrikbaar geloof in O.-L.-Heer en haar trouwe devotie tot O.-L.-Vrouw. Het mag ons dan ook niet verwonderen dat zij in 1948 het meterschap heeft aanvaard van de O.-L.-Vrouw Hemelvaarts klok, de grootste van onze drie klokken die vandaag nog over de velden van ons dorp weergalmt en dat zij samen met haar echtgenoot enkele jaren later de grond verleende voor de bouw van de Fatimakerk in het naburige Wijnhuize.

Net als O.-L.-Vrouw, in wiens meimaand zij ten hemel is gevaren, was zij op haar manier moeder van haar gezin en moeder van de kerk.

Ter harer ere luiden wij vandaag vol erkentelijkheid en ingetogen dankbaarheid de grote klok opdat op de tonen van deze goddelijke klank ook ons gebed voor haar zielsrust voor altijd ten hemel mag stijgen.

O.-L.-Vrouw Hemelvaart, moeder van onze klokken. Bid voor ons. Heilige Catharina, patrones van de parochie. Bid voor ons.