

In het Kruis ligt de voltooiing van de
heiligheid. (Nav. van Christus 2-12)

VROOM AANDENKEN AAN
MEVROUW

EMMA DE ROECK

weduwe van de Heer
GILBERT VAN DER STRAETEN

geboren te Sint-Martens-Lierde, op 10 november 1906 en godvruchtig overleden te Geraardsbergen, op 7 april 1985, gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken.

Lid van de Kristen Bond der Gepensioneerden



De families **DE ROECK, VAN DER STRAETEN,**
MATTHIJS en BILLEMONT,

danken U voor de blijken van deelneming
in hun rouw.

Christus is verrezen, en door zijn verrijzenis heeft Hij de weg bereid voor onze opstanding in eeuwigheid.

Onze dierbare overledene heeft zich kunnen gereed maken om bij O. L. Heer te komen : zij heeft gewerkt en het gaarne gedaan zolang haar krachten het toelieten, zij heeft gewerkt voor haar gezin en met haar huisgenoten meegeleefd en meegevoeld in blijde en droeve dagen, zij heeft gebeden, vooral de laatste jaren, om de kracht te vragen voor haarzelf en voor allen die haar zijn toevertrouwd.

Allen die haar gekend hebben, zullen haar gedenken en haar kinderen vooral zullen haar danken voor al het goede dat zij van haar mochten ondervinden.

Beste kinderen en alle familieleden, moge de goede geest, waarin gij mij hebt bijgestaan, in u voortwerken. Moge de geest van wijsheid, moed en sterkte u helpen om goed te zijn voor elkander en om echte christenen te blijven. Ik reken op U. Zo blijven wij het best met elkander verenigd.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

O. L. Vrouw, help, geleid en richt ons.