

Toon ons, o Maria, na dit ballingschap de Gezegen-
de Vrucht uws lichaams. (Salve Regina.)

†
ZALIG AANDENKEN
van Jufvrouw

FEBRONIE DE ROECK

Rustend-Onderwijzeres der parochiale School '79 - 84

geboren te Erwetegem, de 23 November 1864 en aldaar
godvruchtig overleden, de 5 December 1952,
gesterkt door al de Genademiddelen onzer Moeder
de H. Kerk.

**Zij was leverig lid der Derde Orde alsook van
al de overige Genootschappen der parochie.**

Ik heb 't werk van gans mijn leven toegewijd aan
God en aan het christen katholiek onderwijs en in der
eeuwigheid zal het mij niet berouwen. Want nu aan-
schouw ik wat ik zo vurig verlangd heb, nu bezit ik
wat ik hoopte, nu ben ik in de Hemel verenigd met
Hem Dien ik van ganser harte op aarde beminde.

Bij 't vernemen van haar overlijden zal iedereen ge-
tuigen dat Juffer Febronie een voorbeeld is geweest van
al haar dorpsgenoten. Ze was nederig, godvruchtig,
werkzaam als geen andere. Spijts alle weder, was ze
elken dag vroeg in de kerk, op de Kruisweg, in de H.
Mis, aan de Communietafel, in 't Lof en dit deed ze tot
dat zij er bij is gevallen. Ook is haar loon nu groot in de
Hemel en zal haar gedachtenis nog lang vereerd wor-
den door alle ware christene parochianen.

Beminde familieleden en vrienden, ik heb den goe-
den strijd gestreden zolang mijn krachten het toelieten...
Onder de bescherming van St Jozef en de H. Barbara
heb ik mijn einde voelen naderen en met Maria mijn
lieve Moeder en mijn H. Engelbewaarder ben ik bij God
in zijne hemelse heerlijkheid aangeland. Hebt allen
dank, die mij hebt geholpen in mijn ellenden en u vooral
mijn nicht heb dank voor uw laatste hulp en toewijding

R.

I.

P.

Uitg. R. Van Der Linden, Erwetegem

Mevrouw Wed. Hector VAN DE VELDE-DE ROECK, kinde-
ren en kleinkinderen ;

Mejuffer Elodie DE ROECK ;

Mevrouw Henri VRANCKEN-DE ROECK en kinderen ;

Mijnheer en Mevrouw Maurice DE ROECK-VAN WIJ-
MEERSCH en kinderen ;

De kinderen en kleinkinderen van Heer Gustaaf DE ROECK ;

De familiën DE ROECK en DE BRACKELEER,

*danken U van harte voor de bliken van
christelijke deelneming en gebeden.*